

## De Upplysta

### **Basic info**

De Upplysta är en grupp av Morildyrkare som accepterar alla raser och folk i sina led. De troende är alla jämlika i sin rättfärdighet och alla yrkesgrupper, raser och kulturer accepteras som jämbördiga när de väl är medlemmar. Kulten erbjuder gränslös kärlek och lycka till de som accepterar Moril i sina hjärtan.

### **Religionen**

De Upplysta är en grupp av Morildyrkare som ser henne som månens och jordens gudinna. Hennes fysiska form som mörkeralv är bara en av hennes många Avatarer bland människor och andra raser i världen. De Upplysta dyrkar månen samt skuggan och högaktar alla nattens barn som gömmer sig där.

Men de ser inte Sol eller hans dyrkare som sina fiender, utan ljus kan där inte finnas skuggor och utan solen så skulle väldigt lite livgivande växa. Båda måste existera för att världen ska befinna sig i balans. Att sätta Sol över Moril är dock fel, de är jämbördiga aspekter av en gudomlig helhet. Soldyrkarna behöver tillrättavisas med ömhet och kärlek så att de kan ta till sig sanningen för att världen åter ska komma i balans. Morildyrkarna kallar soldyrkare för kusiner när de talar med dom då de anser att de tillhör samma religiösa familj.

### **Kultur**

Eftersom De Upplysta är en relativt ny kult som bildades för ca 1 år sedan är deras kultur så nära obefintlig som man kan komma. De leds dock av en överpräst kallad "Den Grå" Den nuvarande Grå är även känd som "Skalden". Gruppen är hierarkisk och efter en initiationsrit bär man titeln "Broder" eller "Syster". De bröder och systrar som visar sig dugliga i strävan efter upplysning blir initierade i den andra ranken och blir en så kallad "Upplyst". En upplyst som gör bra ifrån sig och som agerar mentor åt sina bröder och systrar kan med tiden nå den tredje och sista ranken och bli en så kallad "Sanningssägare". En sanningssägare är en av de som är potentiella akolyter till att bli nästa "Den Grå". Även om de som personligen träffat Moril och känt hennes fysiska beröring inte har någon formellt högre rang än de andra så ses de fortfarande av de troende som att de står närmare gudomligheten och deras ord väger tyngre än andras, exempel på dessa skulle vara Mörkeralver som känt Moril eller de som vad där när hennes sanna budskap uppenbarades.

I formella situationer tilltalar De Upplysta varandra med titel och namn, t.ex Broder Ulrik, Ulrik den Upplysta eller Ulrik Sanningssägaren. Man kallar dock den "Den Grå" för Den Grå oavsett situation endast de närmsta vännerna tilltalar honom/henne vid namn eller smeknamn utanför sociala situationer.

### **Kultur – Klädsel**

De Upplysta accepterar alla raser och kulturer i sina led, därför finns där ingen enhetlig klädkod som de förväntas följa. Däremot så tenderar kläderna som används till ceremonier och för religiösa ändamål ha dämpade färger och vara i en stil som inte framhäver några drag, eftersom att alla är lika mycket värda i Morils ögon och ingen ras är mer rättfärdig än någon annan.

### **Kultur – Ceremonier**

De två viktigaste ceremonierna sker vid solnedgången och vid gryningen när skuggorna är som längst. Vid solnedgången så samlas De Upplysta för att hälsa Moril och Skuggornas ankomst och ge

henne deras tacksamhet för de svalkande skuggorna och månens klara sken. Vid soluppgången så träffas de för att säga farväl till Moril och natten och hälsa dagen. Närvaron är dock inte obligatorisk, olika yrkesgrupper kan få förhinder som gör det svårt att delta och sjuka eller gamla kan behöva sin vila eller ha svårt att närvara. Geografiska aspekter kan också spela in, i det fjärran Norr där solen aldrig går ner på sommaren eller går upp på vintern så anpassas ritualerna istället så att de sker vid bestämda tider på dygnet och har en mer symbolisk betydelse.

Förutom de dagliga ritualerna så är initiationsriten en av de viktigaste som De Upplysta har. Ifall en Sanningssägare finns på plats så frågar denna tre gånger om den aspirerande brodern eller systemen är villig att acceptera sanningen om Moril och acceptera hennes kärlek i deras hjärta, om svaret är ja tre gånger så får den aspirerande brodern eller systemen ta emot en bägare med vin som växt i skuggiga dalar och som aldrig fått se solens ljus under tillverkningsprocessen. Att ta emot bägaren och dricka signalerar att man accepterar förbundet med Moril och numera är en av hennes folk. Om inte en Sanningssägare finns tillgänglig så går det bra med tre stycken Upplysta, om ej tre stycken Upplysta står att finns så är nio stycken Bröder eller Systrar acceptabla. Vinet kan sedan tas emot av en Sanningssägare vid ett senare tillfälle.

Vid begravningar så samlas De Upplysta för att ta farväl av sin nyligen avlidna församlingsmedlem, man äter och dricker samt berättar historier om den nyss avlidna för att lätta på sorgen och minnas de bra stunderna. Efter sorgemåltiden så samlas de som stått den avlidna närmast för att bära det insvepta liket in i en grotta så att kroppen kan vila i skuggornas och Moderns omfamning. Om en naturlig grotta ej står att finna i närheten så går det bra med en grop eller en särskild hydda byggd för syftet. Under pilgrimsfärder där man kanske inte har tillgång till en grotta eller möjlighet att bygga en hydda för syftet. Går det bra att finna t.ex en sten eller ett träd vars ena sida aldrig blir rörd av solen och begrava den avlidna bredvid denna.

Pilgrimsfärden är något alla Upplysta bör utföra minst en gång under sitt liv. Platsen De Upplysta vallfärdar till är platsen där Morils Avatar lämnade världen. Det var där hon först spred sitt budskap om kärlek till alla levande väsen och hur hennes gränslösa kärlek uppfyller de rättfärdiga med glädje och lycka. Efter att hon gett budskapet till sina utvalda så tog hon återigen sin plats på sin tron i himlavalvets höga salar.

### **Förhållningssätt**

Fjerdingar - Ännu ej upplysta om att deras gudar är aspekter av den enda sanna gudomligheten.

Mörkeralver - De som står på Morils sida är självklart lika högaktade som De Upplysta. Men

Mörkeralver som inte tagit Morils sanna lära till sig står lika lågt som alla andra icketroende.

Skogsalver - Är välkomna i bland de upplysta men anses vara lite av ett förlorat lopp då de aktivt räds Moril och hennes lära. Med kärlek och tukt skall de visas den sanna vägen och acceptera att de haft fel.

Riket (soldyrkare) - Likt Fjerdingarna så har de ännu inte förstått att Sol bara är en annan aspekt av Gudomen. När de väl kommer till insikt om sanningen så kommer även de att sälla sig till församlingen.

Stamfolken - Stamfolkens primitiva tro på andevärlden visar bara att de är i stort behov av sanningen och upplysning. Andarna är inte annat än varelser som försöker dölja den ultimata sanningen för dem.

Skogsväsen -

Svartblod - Svartblodens våldsamma tendenser gör det svårare för dem att ta till sig Morils lära. Om de är villiga att avsäga sig sin fientlighet till andra folk och gå med i gemenskapen så tas de emot

med öppna armar. Hur öppna dessa armar egentligen skulle visa sig vara får tiden utvisa, ännu har inga svartblod konverterat ordentligt.

### **Namn**

Eftersom De Upplysta accepterar alla raser och kulturer i sin församling finns det inga restriktioner på namn. Ulrik och Birgit är precis lika välkommet som Grolg och Allinder.

Varken namn eller ras påverkar en Upplysts status och det ställs samma krav på alla.

Sem Ham Forash