

Skogsalver

Basic info

Skogsalverna är ett av Trogheims äldsta invånare och har befolkat dess skogar i årtusenden. De kallar sig själva för ljusets barn då de ursprungligen kom till Trogheim från stjärnorna.

Skogsalverna är ett fredligt folk och tar sällan till vapen. De bryr sig mest om sig själva och den skog de lever i. Om deras skog på något sätt blir hotat kommer de dock agera med vapenmakt om det är den enda och sista utvägen. När de väl drar till kamp är de fruktade och skickliga kämpar.

Skogsalverna värderar diplomati, sång och naturen högst av allt.

Skogsaverna dör inte av hög ålder men blir med tiden en del av skogen i form av växter eller djur och det finns skogsalver som har sett mer än ett årtusende.

Himdur är ett exempel på en skogsalv som anslutit sig till skogen i form av en fågel.

Religion

Enligt skogslaverna skapade en ras kallad "De Första" världen från intet. När de hade skapat världen ledde de sina barn till Trogheim via stjärnorna.

Trogheim var då en kal plats och inget liv fanns där. "De Första" gav alverna sångens gåva, de började sjunga om vidsträckta skogar och bäckar som då succesivt växte fram över den kala världen. Dessa alver blev kända som Mistrualverna, de sjungande alverna, och "De Förstas" mest kära barn.

Tiden gick och skogsalverna levde i harmoni med skogarna tills en dag då "De Första" utan förvarning återvände till stjärnorna och sången förlorade sin kraft. I sin förtvivlan försökte alverna sjunga för stjärnorna i hopp om att "De Första" skulle återvända från stjärnorna, vilket Alverna fortsätter med än idag.

Naturen är en stor del av "De Första" och Mistrualvernans arv och den sköts omsorgsfullt av alverna. Alverna håller sina ceremonier i de djupaste skogarna.

Styrelseskick

Skogsalverna styrs av ett urråd där varje vald skogsalv representerar det område den en gång kom ifrån.

Var rådet hålls är en vördad hemlighet av alla skogsalver och ses som en helig plats.

Den plats är det enda område Alverna vaktar in i döden. De avrättar till och med de som endast kommit på villovägar och råkat trampa för nära rådets område.

De Alver som är med i rådet är mycket gamla och har med sin höga ålder blivit ett med naturen. De har omvandlats till levande träd med rötter som går ned i urjorden och är kopplade till den del av världen som de representerar. På så sätt har de kännedom om allt som sker i dessa område.

Även skogsalverna som bor i eller i närheten av byar och städer leds av urrådet.

Kultur - Historia

För ca 2000 år sedan skapade en skogsalv kallad Moril en artefakt i hopp om att kunna ta makten över skogsalverna och rådet.

När hon skapat artefakten och använde den gick något fel. Hon fick kraften hon suktat men som en bieffekt förändrades även hennes yttre. Hennes hud blev vit som snö, håret korpsvart liksom hennes naglar och läppar.

Moril blev den första mörkeralven. Hon besatt nu styrkan och en del av en demons kraft.

Moril reste sig efter detta mot skogsalverna och förslavade dem.

I ungefär 1000 år levde skogsalverna förslavade till dess att en av de äldsta skogsalverna satte sig upp mot henne. Denna alv blev dock snabbt och brutalt avrättad av Moril.

Detta ledde till att det förslavade folket började samla sig för ett försök att störta den mörka drottningen. Det blev ett blodigt krig och tillslut lyckades skogsalverna förgöra Moril. Men artefakten var försvunnen.

Sedan dess har skogsalverna försökt finna artefakten för att förstöra eller gömma den för all framtid av rädsla för att historien skall upprepa sig.

Skogsalverna har sedan ett år tillbaka kommit över de dolkar som Moril är fjättrad i.

Kultur - Klädsel

Skogsalverna klär sig i tyger i naturens färger så som grönt och brunt. Beroende på Alvens sociala status har kläderna olika texturer och kvalitet. De Alver som har råd broderar gärna sina kläder med silvertråd.

En Alv skulle aldrig få för sig att döda en varelse för att klä sig och har sällan eller aldrig detaljer av päls eller läder på sig. Det läder som används är endast tillordnat de Alver som har som uppgift att skydda de andra med vapenmakt.

De enda skogsalver som inte klär sig i skogens färger är de Alver som vikt sitt liv åt "De Första". De Alverna bär istället kläder i blått och vitt och har alltid broderingar i silver för att imitera stjärnornas glans på natthimlen.

Det är även känt att äldre Alver har skaffat skägg, dock mycket välvårdat och ansat i speciella former.

Kultur - Ceremonier

De Alviska ceremonierna tillägnade till "De Första" leds av en äldre manlig alv. Under ceremonin sjunger han för "De Första" och de Mistrualver som vandrade med dem.

De Alviska ceremonier som är tillägnas naturen leds av en äldre alvkvinnor som på ålderns höst har börjat bli en del av naturen och börjat att få djuriska eller växtlika drag. Den vanligaste ceremonin är sången och skogsalverna sjunger nästan varje kväll till och om "De Första" och naturen.

Alver gifter sig i tidig ålder men det är sällan av kärlek utan det är något det äldsta rådet har bestämt.

Själva bröllopsceremonin är en lång sång som kan vara i flera dagar. Sången är alltid tillägnad de som ska gifta sig.

Namn

Skogsalverna får sina namn efter sin moders mor eller deras faders far samt från det område som de föddes.

Som till exempel silverflod som de föddes nära en flod, Dalblomm och de föddes i en dal när det blommade.

Förnamnen är finsklåtande som till exempel Ikalla, Valno, Eniia, Launa.

Skogsalver och folk

Mörkeralver är hatade och fruktade sedan de förslavade Skogsalverna för ca 2000 år sedan. Trots tiden som har gått finns hatet kvar mot det gamla förtrycket.

Skogsalverna gör sitt yttersta med att hålla avstånd till Mörkeralverna. Om de stöter på varandra blir det ofta bråk och blod brukar spillas.

Trots att konflikter mellan Mörkeralver och Skogsalver är vanligt har inget krig brutit ut sedan Morils första försvinnande.

Stamfolket är det äldsta människosläktet i Trogheim och de som respekterar skogen och naturen mest, vilket har gjort att skogsalverna har fattat tycke för dem och har lärt dem många av skogens hemligheter.

På senare tid har stamfolket blivit allt mer aggressiva mot de andra folkslagen. Detta har dock inte påverkat Skogsalvernas och Stamfolkets relation.

Riket är det första stora och enade människosläkte som kommit till Trogheim. Till en början var de ointresserade av skogen och Skogsalverna. När Riket upptäckte att Skogsalverna hade en större spridning än vad man först trott har Riket försökt konvertera dem vilket har gjort skogsalverna missnöjda. Trots det ser Skogsalverna att det bästa sättet att lösa problemen är via diplomati och inte krig.

Fjerdingsarna är det sista av människosläktet som anlant till Trogheim.

Alvernas status som demigudar har bidragit till att diplomatin med Fjerdingsarna har fungerat betydligt bättre än med Riket. Förra året försattes dock den diplomati i obalans på grund av klanen Svartbanes taktlöshet.

Svartbloden, som kom till Trogheim från öster, är ett direkt hot mot naturen och Skogsalvernas sätt att leva på.

Diplomatiska förhandlingar med Svartbloden har misslyckats och när en Skogsalv stöter på ett Svartblod brukar det sluta med Skogsalvens flykt.

På senare tid har det yrkats krig mot Svartbloden och det hot som de är mot Skogsalvernas civilisation.